

Verlagje van 2 dagen schilderen in huis Siviraja voor dove en blinde kinderen

nabij Chilaw



Voor de reis naar Sri-lanka hadden we contact opgenomen met de stichting "Kansarmen Sri-Lanka" of wij via hen een chauffeur konden krijgen en of we nog iets kunnen doen voor een project. Wij zijn een reisgezelschap met 3 volwassenen en 4 jongeren en kunnen ook wel even de handen uit de mouwen steken. Uiteindelijk is het 2 dagen schilderen geworden in de slaapzalen van de school-met-verblijf. Chaminda, die voor het project in Sri-

Lanka werkt, heeft dit nieuwe project gevonden. De vraag aan de stichting is om het sanitair te vernieuwen. We zien dat dat ook wel erg nodig is!

Chaminda heeft al voor verf en kwasten gezorgd en onze chauffeur Phillip gaat gewoon mee. De slaapzalen zijn



behoorlijk groot, ieder voor een 16-20 meisjes. Er staan stalen stapelbedden met vieze oude matrassen er op. Verder een aantal

kasten die allemaal wat scheef getrokken zijn, poten missen e.d. De muren zijn vaal geel en vies. Een fris kleurtje kan hier wel veel doen. Het is behoorlijk heet zoals altijd, 36 graden of zo. We beginnen er maar gewoon aan! Het is prima verf (Nederlandse AKZO-Nobel) en het schiet lekker op. Zeker als er nog wat kwasten bij zijn gehaald en de grote meiden van het tehuis ook mee gaan schilderen.



De school is gesloten, het is zomervakantie en de meeste kinderen zijn naar huis. Ongeveer 30 kinderen wonen er permanent. Dat zijn wezen. De meesten zijn al groot, een jaar of 15. Zij gingen hard meehelpen! En daar stonden we dan op de stapelbedden als steigers met 12 man te schilderen! Voor de ochtend om was, was de 1^e zaal al klaar en een gedeelte van de ruimte die er aan sluit. Daar slaapt 1 verstandelijk beperkt meisje wat heel graag wilde dat haar ruimte ook geschilderd werd!



Het bed werd van de kant getrokken en daar bleek het behoorlijk vies. Ook schoten er nogal wat beestjes weg.. De directrice was net komen helpen en spontaan bood zij aan dat zij dat vieze deel wel zou schilderen. Samen met een paar meiden was dat ook vlug gedaan.

De directrice in het gele shirt staat mee te schilderen.



De tweede zaal maar meteen erachteraan en door de ervaring die we hadden was deze nog sneller



gedaan. Om half 2 gaan we eten. Ze hebben speciaal in de keuken voor ons gedekt en heerlijk gekookt. We vinden de Sri-Lankaanse leidsters die er zijn, lief voor de kinderen. De kokkin is zo'n zachtaardig vrouwtje en de matrone een heel lieve vrouw. De directrice lijkt wat kordater wat natuurlijk wel nodig is voor die functie. Maar ook praktisch zoals ze mee staat te schilderen. Het lijkt er op dat de meiden het leuk vinden om wat te doen te hebben. Wij zien wel dat er veel meer te doen is en als we nog een week zouden blijven zouden we samen met hen de hele boel eens goed schoon kunnen maken! We vinden het eigenlijk raar dat dat niet gebeurt. Die meeste meiden zijn niet gehandicapt en heel normaal, die kunnen wel wat! Maar blijkbaar zit dat schoonmaken niet in het dagprogramma...



Na de lunch schilderen met z'n allen nog even het halletje tussen de 2 slaapzalen en dan gaan we naar ons hotel. We zijn helemaal bezweet maar zeer voldaan. En een beetje bezwaard, wat hebben wij het toch enorm goed!!

De volgende dag gaan we terug: we kopen kleine potjes met de basis kleuren verf, en gaan leuke afbeeldingen op de muren schilderen.

Robin, onze dochter van 18, heeft al tekeningen meegenomen en



Nederland komt op de muren hier! Als we bezig zijn zien we dat de meiden heel



graag weer mee willen werken. We zijn een beetje terughoudend, want dit is terpentijnverf en gisteren waren ze al behoorlijk aan het klieren over de randen, maar ach, het is hun slaapzaal bedenken

we. Ze maken zelf een prachtige bloementekening en die zetten ze ook over op de muur. Een ander meisje helpt mee om een molen te schilderen.



Robin, onze dochter aan het schilderen, en de meisjes schilderen de vlag.
Hieronder onze chauffeur Phillip die weer de hele dag meehelpt, en ik schilder Amsterdamse huizen.



Onze chauffeur schildert de Nederlandse vlag wat natuurlijk al grappig is. De Sri-Lankaanse vlag moet er ook bij, maar die is heel moeilijk. Er wordt een meisje uit school gehaald (blijkbaar gaan een aantal grote kinderen wel naar school) en die moet het komen tekenen! Dan gaan zeker 3 jongeren dit schilderen. Onder onze vlag komt in Singalees "Nederland" te staan. Bij de ruimte van het verstandelijk beperkte meisje schilderen we nog wat bloemen. Ze is er helemaal blij mee.





Het is allemaal behoorlijk opgeknapt. Zoals al gezegd: nieuwe matrassen zouden denken we wel heel welkom zijn

en natuurlijk het sanitair.... Dat is onveranderd!

